

Profiel schets predikant Alexanderkerk

Wij, de mensen van de Protestantse Gemeente Alexanderkerk in Rotterdam, hopen binnenkort de vrouw of de man te vinden die als predikant met ons de kerk wil inspireren en dienen om in de wijk een aansprekende plaats te zijn van geloof en samenleven.

Bent u geïnteresseerd? Lees dan ons verhaal: wie wij zijn, de dingen die goed gaan, de dingen die anders of beter moeten en kunnen en de vragen voor de toekomst die daarbij op ons bordje liggen.

Wie wij zijn

Wij zijn een kerk in een wijk ten oosten van het centrum van de stad, met rijtjeshuizen, flats, een flinke portie ouderenhuisvesting, scholen, winkels en een park, een gewone stadswijk dus.

Onze kerkelijke gemeente heeft op dit moment ongeveer 1000 leden. In de samenstelling daarvan zijn de jongeren niet sterk aanwezig, de ouderen juist wel. Onze gemeente is een ruim aantal jaren geleden ontstaan door een fusie van de Gereformeerde Verrijzeniskerk en de Hervormde wijkgemeente Immanuel. Het proces van eenwording, een pittige tijd van groeien naar onderlinge openheid en vertrouwen, hebben we nu achter ons kunnen laten. Na een vacatureperiode van bijna twee jaar zijn wij op zoek naar een predikant met een formatieomvang van 0,5 fte. Aan onze gemeente is een deeltijd kerkelijk werker verbonden die zich met name richt op de ouderen in onze gemeente. Twee professionele kerkmusici verzorgen de muzikale begeleiding van de kerkdiensten en denken mee over de muzikale invulling van de liturgie.

Vragen voor nu en onze toekomst

Onze gemeente wachten in de komende jaren een paar fikse uitdagingen. Die hangen samen met het kerkgebouw en met de vitaliteit van onze kerkelijke samenleving.

Wij staan aan het begin van een zoektocht naar een andere vierruimte of een nieuw kerkgebouw. Ons huidige kerkgebouw, de Alexanderkerk, zit namelijk aan de grenzen van zijn economische levensduur. Ook sluit het niet meer aan bij de ontwikkelingen en wensen van onze kerkelijke gemeente. We hopen een goede mogelijkheid te vinden om in de toekomst onze gezamenlijke beleving van het christelijk geloof voort te zetten, verbonden in liefde voor elkaar en met een realistische blik op wat mogelijk is.

Daarnaast willen we, ondanks de toenemende vergrijzing en de daling van ledental, een vitale en aantrekkelijke gemeente blijven. We zijn blij met de huidige activiteiten

in het pastoraat en de diaconale projecten die onze gemeente verbinden met de wijk waarin onze kerk haar plaats heeft.

Wie wij zoeken

Wij zien uit naar een predikant die een tolk wil zijn van Gods aanwezigheid in het leven van mensen en die de Bijbelse boodschap verbindt met de actualiteit. Iemand die zich door God geroepen en gezonden weet en uit die overtuiging de verbinding weet te maken tussen ons kerkzijn en het maatschappelijk leven en wat daarin speelt. Die ook in de eigen levenssfeer blijf geeft van maatschappelijke betrokkenheid. Kortom: een herder en voorganger op het gebied van pastoraat, dienend en missionair.

Wij zijn op zoek naar een predikant die stevig in de schoenen staat. Die enige ervaring heeft, beschikt over organisatorische kwaliteiten, helder en met gevoel van inleving communiceert, zowel mondeling als schriftelijk, en vaardig is op het gebied van sociale media.

Onze nieuwe predikant weet de gemeente aan te spreken, heeft aandacht voor het pastoraat en kan vrijwilligers boeien en binden. Affiniteit met waarderende gemeenteopbouw, met aandacht voor de bloeifactoren in de gemeente, is voor ons waardevol.

Het opnieuw vormgeven van pastoraat voor gemeenteleden die niet tot de ouderen behoren zien wij als een mooie uitdaging voor de nieuwe predikant. Samen met de kerkelijk werker vormt de predikant een team. Samen zullen ze de pastorale taken opnieuw in kaart brengen en verdelen, zodat alle leeftijdsgroepen in het pastoraat aandacht krijgen.

Ook de samenwerking met de kerkmusici biedt inspirerende perspectieven.

Wat wij bieden

Onze nieuwe predikant treft een gemeente aan tussen verschillende ontwikkelingen met kansen voor nieuwe initiatieven. Een grote groep vrijwilligers zet zich in voor allerlei activiteiten, sommige gericht op de eigen gemeente, andere op de omgeving van de kerk en op de wereld om ons heen. Binnen deze groep heerst een sfeer van optimisme, creativiteit en de bereidheid om samen de schouders eronder te zetten. De wijk waarin onze kerk functioneert, ook wel genoemd Het Lage Land, heeft goede voorzieningen op het gebied van scholen, sportaccommodaties en openbaar vervoer. Een snelle metroverbinding brengt het bruisende centrum van Rotterdam dichtbij. Het intercitystation 'Rotterdam Alexander' ligt op loopafstand, evenals het landelijk bekende winkelcentrum 'Alexandrium'. Rondom de deelgemeente Prins Alexander bevinden zich mooie fiets- en wandelgebieden, zoals het Kralingse Bos en de Rottemeren.