

PAASCHALLENGE 2021

Stel je voor dat je in de tijd van Jezus in de stad Jeruzalem had geleefd. Wat had je dan gezien, gehoord en meebeleefd van Pasen? Met de PaasChallenge kom je daar achter! Geheel opgezet volgens de coronamaatregelen, loop je een wandeling/speurtocht door de wijk Lageland onder andere langs de Lichtuskerk, 'Het Palet' en de Alexanderkerk. In ongeveer een uur tijd word je langs 9 locaties geleid. Je kiest aan het begin één van de vier karakters:

- Claudia: een powervrouw die haar tijd ver vooruit is
- Juda: een man die leeft voor liefde
- Jozef: een spirituele leider
- Jozua: een echte vrijheidsstrijder.

Alle vier de karakters waren tijdgenoten van Jezus. Laat je daarna leiden door het verhaal. Door middel van QR-codes met audiofragmenten, opdrachten en puzzels komt het Paasverhaal tot leven.

Voor wie is de PaasChallenge bedoeld?

Voor iedereen! Misschien ken je het Paasverhaal tot in detail, heb je de Passion wel eens gezien of heb je Paasverhaal nog nooit gehoord. Heb je een gezin met kinderen, ben je alleen, jong, tiener, student, senior of hoogbejaard: jij bent uitgenodigd! De opdrachten zijn zelfstandig of met hulp van volwassenen, uit te voeren vanaf een jaar of 9. Voor de leeftijd daaronder hebben we speciaal elementen toegevoegd.

Doe je mee?

Vanaf vrijdag 2 april 14:00 tot en met maandag 5 april, 2^e Paasdag, 19:00 is de Paaschallenge uitgezet. Je kunt zelf kiezen wanneer je de wandeling maakt. Vanwege de coronamaatregelen werken we met tijdsloten en loop je vanaf 12 jaar en ouder de wandeling met maximaal 2 personen. Meer mensen mag als ze tot je eigen huishouden behoren of als het om kinderen onder de 12 jaar gaat.

Aanmelden

[Meld je hier aan en kies een starttijd.](#) Je kiest op welke datum en tijd je de wandeling wilt beginnen. Op deze manier kunnen we de Paaschallenge coronaproof houden. Je ontvangt op het mailadres dat je opgeeft bij het intekenen vervolgens alle informatie die je nodig hebt voor de Paaschallenge.

Enthousiast geworden? Wij in elk geval wel! Doe mee en alvast: een heel fijn Pasen gewenst!

Een samenwerking van:

Jong
Protestant



De
weg
door Jeruzalem

